



Jacqueline Veldkamp
www.pauweddings.nl

Weddingplanner Jacqueline

'Ga van tevoren kijken naar je huwelijkslocatie en neem de tijd om je gastvrouwen en -heren te leren kennen'

Droomplaatje

Weddingplanner Jacqueline Veldkamp liep ooit stage in Milaan en spreekt nog steeds een aardig woordje Italiaans. Dat komt goed van pas bij het organiseren van bruiloften in Italië, zeker op de wat exotischere locaties als Sicilië en Puglia. Voor Jacqueline is het een sport om voor ieder bruidspaar een plek te vinden die perfect aansluit bij hun wensen. En dus is ze altijd alert op mooie locaties, ook op vakantie. 'Mijn vriend vindt het wel eens vervelend dat ik nooit normaal op vakantie kan gaan,' lacht ze, 'maar ik vind het gewoon heel leuk om mooie plekjes te ontdekken.'

Volgens Jacqueline kun je in Italië het beste kiezen voor een ceremonieel huwelijk. 'Wie in Italië gaat trouwen doet dat vaak vanuit een bepaald droomplaatje, maar de wettelijke procedure met een tolk is niet altijd even romantisch. Bij een ceremonieel huwelijk kun je zelf je wensen kenbaar maken en weet je zeker dat de grote dag eruitziet zoals jij dat wilt.'

Goed gevoel

Jacqueline heeft nog meer tips: 'Begin ruim van tevoren met plannen. In Italië gaat alles nu eenmaal wat langzamer dan in Nederland. Negen maanden is bij mij de gemiddelde aanlooptijd naar een huwelijk. Ga van tevoren kijken naar de huwelijkslocatie. In Nederland zou je dat ook doen, dus waarom in Italië niet? Een ticket is zo gekocht. En als je er dan toch bent, kun je meteen je gastvrouwen en -heren leren kennen. Ik raad stellen aan om ook daar de tijd voor te nemen. Accepteer de lunch of de wijn die je wordt aangeboden en maak een praatje, want als Italianen je een beetje kennen, vinden ze het veel leuker om hun best voor je te doen.'

Verder is het handig als degene die de bruiloft organiseert een beetje Italiaans spreekt. Zeker in de minder toeristische gebieden is dat geen overbodige luxe. En *last but not least*: vertrouw op je gevoel, want dat is uiteindelijk waar het allemaal om gaat!

ITALIAANSE HUWELIJKSTRADITIE

Wanneer Italianen een bruidspaar zien op straat, beginnen ze spontaan te applaudisseren en roepen: '*Viva gli sposi!*', 'Leve het bruidspaar!'. Dezelfde zin wordt vaak gebruikt om een toast uit te brengen op het bruidspaar. Zodra een van de gasten '*viva gli sposi*' roept, moet het bruidspaar elkaar kussen. Daarom roepen Italianen het graag op een moment dat bruid en bruidegom zich toevallig net allebei aan een andere kant van de kamer bevinden.

Favoriete locaties

MASSERIA LE FABRICHE

In de zuidelijke regio Puglia heb je grote kans op mooi weer. Je bruiloft wordt in deze stijlvolle masseria erg efficiënt geregeld en het personeel luistert goed naar jouw wensen. Een poolparty zit er niet in, want er is geen zwembad aanwezig. *C.da Le Fabriche, S.P. 130 Maruggio* www.lefabriche.it

LOCANDA DI ORTA

Dit charmehotel met negen kamers is ideaal om met je familie te delen. Het is gevestigd in een oud gebouw in het gezellige dorpje San Giulio en biedt uitzicht op het Lago D'Orta. Dit meer is net zo romantisch als het Comomeer, maar minder bekend als trouwlocatie dan zijn grote broer. *Via Olina, 18, Orta San Giulio* www.locandaorta.com

ANTIO BORGOGGITAZZI

Dit landhuis in Toscane lijkt haast te zijn ontworpen voor huwelijken. Het staat midden in de natuur, heeft een prachtige tuin en de agriturismo, gevestigd op hetzelfde landgoed, biedt onderdak aan een groot aantal gasten. *Fattoria di Poggitazzi, Terranuova Bracciolini* www.poggitazzi.com